

De mooiste kersthuisjes van West-Vlaanderen

De mooiste tijd van het jaar is aangebroken en de kerstfeer heeft zo wat overal al de bovenhand genomen. Shoppingcentra worden onder de voet gelopen door pakjesjagers, traiteurs wrijven zich in de handen en de kerstversiering is weer bovengedaald. Sommigen gaan in het versieren van hun huis al wat verder dan anderen. Wij schuimden West-Vlaanderen af op zoek naar die provinciegenoten die hun woning omtoveren tot ware kerst- en winterpaleisjes en daar apetrots op zijn.

TEKSTEN: CHARLOTTE DEGEZELLE

Lauwe

Wie en wat? Johan Henry werd de dag voor Kerstmis geboren en is misschien daardoor bezeten door kerstversiering. Tien jaar geleden versierde hij zijn huis voor het eerst. Nu kun je er niet meer naast kijken, hij heeft dan ook bijna 150 figuren, twee torens van drie meter hoog, een reuzenrad van 4,5 meter hoog en zelfs een rijdende trein van zeven meter lang in de tuin staan. De voorgevel, de zijgevel, de oprijt en zelfs de carport baden in een zee van licht. Gelukkig is zijn gezin even gek op Kerstmis als Johan zelf.

Aantal lichtjes? 57.300, vijf keer zo veel als toen de familie Henry haar huis een eerste keer versierde tien jaar geleden.
Duur opbouw? Gedu-



rende zes weken heeft Johan gemiddeld zes uur per dag gewerkt aan de opbouw. Maar in de zomer startte hij al met de nodige voorbereidingen. Zo ver-

ving hij bij een aantal figuren de lampjes door leds.
Waar? Waterstraat 100.
Wanneer? Nog tot en met 6 januari kun je dagelijks van het indrukwekkende kerstafereel genieten.

De lichtjes gaan aan van 7.30 tot 8.15 uur en van 17.30 tot 22.30 uur.
Meer? Op www.lauweskersthuisje.be.

Waregem

Wie en wat? Joosten Tom Morjean zijn gek op lichtjes en toveren sinds 2007 elk jaar hun woning om tot een waar kerstparadijs. Ze kopen niet alleen decoratie in gespecialiseerde winkels, maar laten ook unieke stukken maken, zoals vorig jaar een verlicht paard en dit jaar een boom vol bloesems. Door de jaren heen hebben ze wel een grote les geleerd en dat is dat ze als hevige supporters van Zulte-Waregem geen paarse verlichting in hun kerstboom mogen hangen.

Aantal lichtjes? Die tellen Joosten en Tom niet.

Duur opbouw? De broers werkten twee dagen intensief aan de versieringen buiten. Alles gebeurt vrij last minute uit schrik voor diefstal. Op 6 december gingen de lichtjes aan.



Waar? Torenlaan 82.
Wanneer? Vanaf 17.30

uur gaan de lichtjes aan tot middernacht. Na Driekoningen wordt alle decoratie weer opgeborgen.

Blankenberge

Wie en wat? Marnick Croes is de man van de uit de hand gelopen hobby's. In de jaren 90 lag zijn liefde voor reptielen aan de basis van het Serpentarium en ook zijn liefde voor lichtjes is de voorbije jaren geëxploodeerd. Hij spreekt zelf niet over kerstversiering, maar over winterversiering. Hij onderscheidt zich van de andere kersthuisjes door het sobere kleurengebruik. Alleen koud wit en blauw is toegelaten. Het publiek kan genieten van zijn versierde voorgevel, maar ook zijn afgesloten tuin is herschapen tot een waar winterparadijs.

Aantal lichtjes? Telt Marnick niet.

Duur opbouw? Acht maanden per jaar is Marnick in de weer met zijn kerstdecoraties. In augustus is hij gestart met de voorbereidingen en op 1 oktober sloeg hij aan het



versieren. Bovendien kijkt hij ook vooruit naar 2020, want nu al zit hij dagelijks vier uur op het internet te

zoeken naar nieuwe decoratiestukken.

Waar? Vredelaan 12.
Wanneer? De lichtjes

gaan tot en met 6 januari dagelijks aan van 7 tot 8.30 tot 9 uur en van 16.30 tot 12 uur.



Bredene

Wie en wat? Dennis Pluy heeft altijd al iets gehad met lichtjes. Maar pas toen hij in 2009 verhuisde van Wenduine naar Bredene sloeg die fascinatie om in een passie. De schuldige was de gemeentelijke wedstrijd voor mooiste kerstverlichting. Elk jaar kocht hij meer lichtjes en sinds 2015 stelt hij jaarlijks ook zijn huis open. Dit jaar staan er binnen 22 versierde kerstbomen. Vanaf volgend jaar wil Dennis zich alleen nog focussen op zijn gevel, die versierd is met muziekgestuurde ledverlichting. Het is dus nu of nooit voor wie Dennis' kerstparadijs wil ontdekken.

Aantal lichtjes? Tussen 55.000 en 60.000. Het exacte aantal maakt Dennis pas later bekend. Wie tijdens een bezoekje het juiste cijfer raadt, maakt kans op een fles champagne.

Duur opbouw? Dennis begon er aan op 1 november. Tegen 7 december was alles klaar.

Waar? Prinses Elisabethlaan 53.

Wanneer? Nog tot en met zondag 12 januari. Op weekdagen, uitgezonderd op dinsdag, kun je er terecht tussen 16.30 en 21 uur, in het weekend van 14 tot 21 uur. Op Kerstmis en Nieuwjaar is het kersthuis gesloten.

Meer? Op www.kersthuisbredene.be.



Roeselare

Wie en wat? Senne Debaene en Cindy Declercq toverden hun huis voor het vijfde jaar op rij om tot het kersthuysje van Roeselare. Hun gevel is volledig verlicht met computergestuurde ledverlichting die flitkert op de maat van de muziek. Muziek die voorbijgangers trouwens op hun autoradio kunnen beluisteren via 95.5 FM. Bijzonder leuk is ook de postbus van de kerstman, waar kinderen hun tekeningen en brieven kunnen achterlaten. Aan die brievenbus is zelfs een kleurwedstrijd gekoppeld. Ook het interieur van hun woning kreeg een kerstmake-over, tot het toilet toe, en het koppel zelf straalt de unieke kerstfeer ook uit waar ze ook komen dankzij hun tientallen kerststruiken, -kousen, -hoeden,...

Aantal lichtjes? Exact 10.504.

Duur opbouw? Al sinds de zomer zijn Senne en Cindy bezig met de voorbereidingen voor hun kersthuysje. Ze knutselden verschillende decoratiestukken zelf ineen en Senne was toen ook al in de weer met zijn playlist voor zijn verlichting. Met de eigenlijke versiering zijn ze gestart op 1 november en op 7 december gingen alle kerstlichtjes voor het eerst aan.

Waar? Mandellaan 70.

Wanneer? Genieten van het lichtspektakel kan tot en met 12 januari, telkens van 16.30 tot 22 uur.

Meer? Op de Facebookpagina Kersthuysje Roeselare.

Tielt

Wie en wat? Mario Rassalle hielp als kind thuis al met het versieren van de kerstboom en het uitzetten van de kerststal. Sinds hij in 2009 in Tielt ging wonen, versiert hij vooral het interieur van zijn woning meer dan uitbundig, want de kerstperiode is voor hem het mooiste moment van het jaar. Hij heeft honderd bananendozen vol decoratiemateriaal en heeft een zwak voor nostalgische figuren. Mario is onlangs geopereerd aan zijn schouder en kon dit jaar maar

een tiende van zijn kerstversiering uitzetten. Hij spreekt dan ook van een lichtversie, maar zelfs die is indrukwekkend.



Aantal lichtjes? 500 dit jaar, maar andere jaren gaat het makkelijker om 7.000 lichtjes.

Duur opbouw? Halverwege november haalde Mario enkele bananendozen van de zolder en in drie dagen stak hij zijn huis in een kerstkleedje. Andere jaren, als hij voluit gaat, is hij veertien dagen bezig met versieren. Volgend jaar wil hij de huidige lichtversie compenseren en gaat hij al kerst vier vanaf 1 oktober.

Waar? Bedevaartstraat 30.

Wanneer? Wie graag eens binnen wil kijken, mag altijd aanbellen bij Mario Rassalle.